

Jeg er født i november 1940 og havde min barndom i Aalborg (området omkring Christiansgade/Danmarksgade).

Gik under krigen i skole på 4 forskellige skoler i nærheden – og i området færdedes mange tyske soldater.

Vi børn hørte ord som clearing-mord, sortbørsmand, feltmadras, stikkersvin, tyskervenlig - og mange andre ord, som vi børn slet ikke forstod.

Der boede en stikker i ejendommen - og når vi gik forbi hans entredør sagde vi intet! Vi fik også at vide af vores forældre, at vi ikke måtte sige noget til andre om, hvad vi talte om i hjemmet.

I ejendommens kælder blev der indrettet et beskyttelsesrum. Når luftalarmen lød så gik de fleste beboere ned i beskyttelsesrummet og ventede på, at alarmen blev afblæst, så vi kunne gå tilbage til vores lejligheder.

I det område, hvor jeg boede skete der to clearings mord - et i Rosenlundsgade og et på Boulevarden.

Pastor Poul Schou var præst i Vor Frue Kirke i Aalborg. Han var efterlyst af tyskerne, og han måtte derfor gå under jorden.

I en af timerne til konfirmationsforberedelse fortalte Poul Schou, at han kom cyklende nede ved Rold Skov og var der blevet stoppet af nogle tyske soldater. Han havde falske identitetskort. Pludselig ser han - i gruppen af tyskere - en ung mand, som Poul Schou havde konfirmeret - og derfor kunne have afsløret ham. Poul Schou fortalte, at det var som om, der gik en linje fra ham til Vor Herre og videre til den unge mand om, at nu holder du din k..., ! Da Poul Schou satte sig på cyklen igen forventede han at få en kugle i ryggen - men den kom ikke!

Min far var en dag til al-sang, men tyskerne havde opløst optøget på en meget brutal måde. Min far og mange andre mennesker måtte gemme sig for tyskerne og kom først frem da, der var faldet ro over gemytterne. Det blev meget sent inden min far kom hjem til sin familie den aften.

Min mor og far havde et sommerhus i Blokhus. Huset forlangte tyskerne fjernet, da det stod i vejen for en tysk kanon.

Såfremt du ønsker yderlige informationer er jeg naturligvis til disposition.

Med venlig hilsen
Flemming Nielsen