

Lønstrup 4.2.2015

## KRIGEN SOM VI ALDRIG GLEMMER.

Jeg er født i Lønstrup 1938, og husker lidt fra krigen, der var mange tyske soldater i Lønstrup.

Min far var fisker og fiskede med Poseidon, en lille dæksbåd med tre mands besætning, min far, hans bror og skipper Carl. Det var besværligt for fiskerne under krigen, tyskerne bestemte hvornår de måtte gå på havet, og at de skulle være hjemme, før det blev mørkt. Der var også store cementspærringer ned til stranden.

En dag var de forsinket på havet, det var næsten mørkt, da de ville sejle båden ind, blev der pludselig skudt varselsskud henover båden. De to smed sig på dækket, men Carl sejlede båden ind uden uheld. Tyskerne, der havde hovedkvarter i Villa Vest, kunne vel se, at det var Poseidon og ikke en engelsk fregat.

Der drev af og til miner i land, og sprang de, før de kunne uskadeliggøres, knustes flere ruder i husene nærmest havet. Der var ellers ret roligt i Lønstrup under krigen, men soldaterne holdt af og til øvelse omkring husene, så kunne vi næste dag finde en patron eller to med rød træprop i enden, dem tog onkel sig af.

Jeg husker 4. maj. En veninde og jeg plukkede Marienøgler på en bakke bag ved byen. Vejret var klart og stille. Pludselig hørte vi frihedsbudskabet fra en radio i et hus, hvor vinduerne stod åbne. Vi løb hjem, men hvad der ellers skete 4. og 5. maj, husker jeg ikke.

Hvert år har jeg levende lys i vinduerne og friskplukkede Marienøgler på mit bord.

Venlig hilsen

Grete Marie Sørensen  
Møllebakkevej 2  
Lønstrup  
9800 Hjørring

*Grete M. Sørensen.*

Evt. Min far Frode, onkel Charles Christensen  
Skipper Carl Arildsen