

Da jeg blev "skudt" i ryggen, indsendt af Erik Nielsen, Aalbo

Jeg hedder Erik Nielsen (årgang 1928) , og bor i Aalborg

Jeg vil gerne fortælle om en oplevelse, én blandt en del, men denne glemmer jeg ikke: Da jeg blev "skudt" i ryggen.

Den nøjagtige dato kan jeg ikke huske, men det var efter at politiet blev taget af tyskerne. I Algade lå der en "kaffebar" som hed Koppen. Den lå lige vest for Sallings Algade-indgang. I dag er der en forretning, som sælger CD'er med mere.

Koppen var tilholdssted for mange sortbørshajer, som solgte varer, som det var vanskeligt at købe på grund af rationering, eller rationeringsmærker.

En dag gik rygtet, at nitterdrengene fra værftet ville tæve sortbørshajerne, samt at tyskerne ikke ville blande sig. Jeg fik selvfølgelig forbud mod at tage derind, men det lød alt for spændende til at lade være.

Algade var sort af folk og afstraffelsen af sortbørshajerne skulle til at begynde. Men så kom 3 lastbiler med soldater med gevær/maskinpistoler. Den ene kom fra øst, den anden fra vest, den tredje ad Roldgade. Soldaterne sprang af bilerne og startede med at skyde – op i luften fandt vi senere ud af.

Alle folk flygtede, jeg løb i retning af Boulevarden, der lød et skud. En murerlærling, som løb ved siden af mig, faldt om. Jeg mærkede et slag i ryggen og troede, jeg var blevet skudt. Det viste sig dog, at det var jeg ikke, og jeg kunne da også ved egen hjælp løbe ned på Nytorv.

Mine kammerater fortalte mig efterfølgende, at jeg havde et stort blå mærke på ryggen, så jeg måtte være blevet ramt af en geværkolbe.

Hjemme måtte jeg sige, at en kammerat ved et uheld havde slået mig i ryggen.