

Moskitoer i Sønderjylland

Jeg var kun 5 år gammel ved krigens afslutning, så man kan med god grund sige, at jeg har fået fortalt meget af det efterfølgende, rigtig nok, vel det meste, men der er nogle syns- og især lydindtryk der har brændt sig fast i øjne og ører.

Jeg er opvokset i en lille landsby i Sønderjylland, ca. 15 kilometer i luftlinie til flyvestation Skrydstrup, der i lighed med Aalborg er anlagt af tyskerne under besættelsen. Luftbasen havde eksisteret rimelig fredelig indtil de sidste måneder af krigen, hvor de allierede havde meget andet at tænke på. Men så havde englænderne fået overskud til at "hilse på".

Det jeg husker, var når 20-24 Mosquito jagerbombere kom i højde med hustagene, for at undgå tyskernes radar. Hvert fly med en motorkraft på ca. 2500 hestekræfter, for fulde omdrejninger for fri udblæsning. Jorden rystede under os og luften vibrerede - vi vinkede til dem og de hilste tilbage ved at vippe med vingerne. Få minutter senere kunne vi høre bragene når de kastede bomberne. Tyskerne drev lidt landbrug og gartneri på basen og arbejdsmænd fra landsbyen arbejdede der, henvist af den danske arbejdsformidling. Når englænderne havde kastet bomberne, vendte de om og tømte maskingeværer og kanoner på alt hvad der bevægede sig, to arbejdere gik og pløjede og desværre blev en af dem ramt og døde - det samme overgik 2 af hestene.

Endvidere husker jeg to gårdbrande, den seneste af dem skete den 5. maj om aftenen. Tyske soldater kom ind til landmanden for at købe mælk som før, men fik at vide at når de nu havde kapituleret, så kunne man forføje sig hjem til Tyskland og købe mælk der, det er aldrig bevist, men det menes at tyskerne herefter "tabte" en tændstik i laden. Køer, heste og ungkreaturer blev reddet ud lige som stuehuset blev reddet, men de fleste svin indebrændte. Tyskerne hjalp til hvor de kunne, blandt andet gik de udefor vinduerne og skød de svin de kunne se, for på den måde at afkorte dyrenes lidelser. En anden gårdbrand skete et par uger før. Under en luftkamp over byen ramte en maskingeværssalve ladeport og da hvert fjerde projektil er et såkaldt sporlys, så antændtes halmen også her, alle dyr reddedes men hele gården brændte ned til grunden. Jeg husker også de voksnes mærkelige opførsel den 4. maj om aftenen. Der blev lavet noget der lignede en indiansk krigsdans.

Svend Erik Brink
Borgergade 25 1.tv.
9000 Aalborg