

To russere og et nybagt brød

En oplevelse fra de fem forbandede år har brændt sig fast på min nethinde. Min mor og jeg var på besøg hos min bedstemor, der boede i Østergade i Vrå. Og de to kvinder var gået i gang med at bage brød, snart bredte der sig en liflig duft i hele køkkenet. Pludselig kunne vi høre støvletramp på trappen uden for, og i næste øjeblik gik døren op. Ind trådte to store russere i sorte kapper og med store huer på hovedet. Under krigen var der kommet en del russere til Vendsyssel og til Vrå. Den ene russer gik tværs gennem køkkenet og pegede på det nybagte brød, som lige var taget ud af ovnen, mens han mumlede noget for os uforståeligt. Min mor og bedstemor blev skrækslagne, men regnede ud, at han ville have brødet. Hurtigt svøbte min mor det ind i et viskestykke og rakte ham det. Pludselig fik han øje på mig, en lille pige på en fem/seks år. Han fiskede en mønt op af lommen, som han trykkede ned i min hånd. Set i bagklogskabens klare lys, har jeg tænkt, at han måske havde små børn i Rusland, som han havde været tvunget til at forlade på grund af Hitlers beskidte krig. De to russere forsvandt med brødet, og jeg nåede lige at tænke, at jeg ejede en mønt, en absolut sjældenhed i datidens mangelsamfund. I det næste nu blev min hånd flået op, og min mor hev mønten ud af min hånd. Så åbnede hun køkkenvinduet og kastede den så langt væk, som hun kunne. At have fået penge af en russer var noget af det mest vederstyggelige man kunne tænke sig. De var jo i tysk tjeneste, selv om de var blevet tvunget til det.

Med venlig hilsen

Anna Marie Færch

Under Lien 16

9000 Aalborg